

YA RESÜLLAH

Âh u fîgân feryâd ile, duyulsam yâ Resûlallah

Yollarına hasret ile, koyulsam yâ Resûlallah

İsm-i pâkin ana ana, hicrânınlâ yana yana

Yollarından done done, dağilsam yâ Resûlallah

Hûlyâlarımda gördüğüm, uğruna cânım verdiğim

Katar katar, düğüm düğüm, düğülsen yâ Resûlallah

Hasretinle öten nây'ım, kapında garip gedâyım

Aşkın ile kıymı kıymı, kıylısam yâ Resûlallah

Defter-i aşka yazsalar, divâne diye kazsalar

Nesîmî gibi yüzseler, soyulsam yâ Resûlallah

Yâraları bağr u başımla, kızıl kan kirpik kaşimla

Al yaşı olan gözyaşımla, yuyulsam yâ Resûlallah

Elim boş pür-günâhımla, gelip rû-yı siyahımla

Seherde yanın âhımla, duyulsam yâ Resûlallah

Yüzüstü Ravza'na varsam, bahçe-i cinâna girsem

Eşigine yüzüm sürsem, eğilsem yâ Resûlallah

Bî-nâm-u nişân divâne, akl-ı perîşân divâne
Dîdesi giryân dîvâna, koyulsam yâ Resûlallah

Gözü yaşlı bağıri yanık, olaydım âşık-ı sâdîk
Bağışla lütfuna layık, değilsem yâ Resûlallah

Esma ve sıfat nûrunu, gül-cemâlden Zât nûrunu
Görüp nübûvvet nurunu, bayılsam yâ Resûlallah

Nice bin yıl hayrân yatsam, nice bin yıl seyrân yatsam
Nice bin yıl sekrân yatsam, bayılsam yâ Resûlallah

Haşir neşir mahşer günü, n'ola mahzun koyma beni
Görüp başucumda seni, ayılsam yâ Resûlallah

Şefâât olmazsa gülüm, acep nice olur hâlim
Affeyle bir yetim kulum, zâilsem yâ Resûlallah

Sen şefîu'l müznibinsin, rahmaten lil âlemînsin
Affet Muhammed-Emînsin(s.a.v), zâilsem yâ Resûlallah

Sensin seha hayrü'l-vera, sensin sahib-i pür- vefâ
Reddetme kapından şehâ , sâilsem yâ Resûlallah

“Levlâk” taki sır aşkına, mi'râcda esrar aşkına
Bağışla Settâr aşkına, zâilsem yâ Resûlallah

Kerbelâ'da kan aşkına, yere düşen cân aşkına
Hüseyin'e kurbân aşkına, kâilsem yâ Resûlallah

Hüseyin Hasan aşkına, şâh-ı şehidân aşkına
Bağışla Yezdân aşkına, mâilsem yâ Resûlallah

Çağır arşın gölgesine, Livâü'l- Hamd bölgесine
Meğer ümmet bahçesine, dahilsem yâ Resûlallah

Ne yüzle olurum makbûl, Sana ümmet Rabb'ime kul
Olup Kîtmîr'in nâ-mes'ul, sayılsam yâ Resûlallah

Ey Şâh o Şâhenşâh Sen'sin, El-Hak Habibullah Sen'sin
Şentürk'e kiblegâh Sen'sin, zailsem yâ Resûlallah

Sana âşık iken âlem, nasıl hitam bulur kelâm

Sana salât sana selâm, Aleyke yâ Resûlallah

Aleyke yâ Habiballah

Aleyke yâ Nebiyyallah

Aleyke yâ Hayra Halkillah

Aleyke yâ Nûra Arşillah

İstanbul,2007

O GECE SENDİN GELEN

Arş'in kubbelerine, adı nûrla yazılan,
İsmi; semâda "Ahmed", yerde "Muhammed" olan,
Yedi katlı göklerde, Hakk Cemâli'ni bulan,
Evvel-Âhir yolcusu, Yâ Hazreti Muhammed.

Sağnak nûr yağmurları, inerken yedi kattan,
O gece, Sendin gelen, ezel kadar uzaktan,
Melekler, her zerreye, müjde verirken Hakk'tan;
O gece, Sendin gelen, Yâ Hazreti Muhammed.

Güneşler, o gecenin, nûruna secd ederken,
Yıldızlar, meşk içinde, kâinat vecd ederken,
Bütün hamd ü senâlar, Yüce Rabb'e giderken,
O gece sendin gelen, Yâ Hazreti Muhammed.

Kâbe'de şirk taşları, putlar yere dönerken,
Cehâlet bayrakları, birer birer inerken,
Bin yıllık, küfr ateşi, ebediyen sônerken,
O gece, Sendin gelen, Yâ Hazreti Muhammed.

O gece, Sâve Gölü, mûcizeyle kururken,
Kisra Saraylarında, sütunlar savrulurken,
Arz'dan Arş'a; Âlemler, rahmetini bulurken,
O gece, Sendin gelen, Yâ Hazreti Muhammed.

Sen ki; doğum kundağı, ak bulutla örülén,
Doğar doğmaz, Allah'a secde emri verilen,
Alnında, âlemelere rahmet tâci görülen,
Kâinat Efendisi, Yâ Hazreti Muhammed.

Sen ki; asâletine, ezelden hükmedilen,
Tertemiz rahimlerle, lekesiz soydan gelen,
Beşeri şüpheleri, Kur'ân ilmiyle silen,
Seçilen sevgilisin, Yâ Hazreti Muhammed.

Sen ki; büyük yargıda, şefaat müjdecisi,
Bunca âciz beserin, Mahşer günü bekçisi,
Sen ki; Kur'ân şâhidi, Allah'ın son elçisi,
Kurtuluş habercisi, Yâ Hazreti Muhammed.

Sen ki; Âdem neslini, uçurumdan döndüren,
Zulüm sancılarını, şefkâtiyle dindiren,
Înkâr yangınlarını, irfâniyla söndüren,
Âlimlerin sultani, Yâ Hazreti Muhammed.

Sen ki; güzel huyların, ahlâkin meş'alesi,
Sabır doruklarında, beşerin en yücesi,
Senin Cennet mekânının, fakirlerin hânesi,
Gönüller hazinesi, Yâ Hazreti Muhammed.

Câhiliye devrini, kapatın, ulu Sultan,
Şefaatin, Allah'a yalvaran kolu Sultan,
Rabb'imîn, en sevgili, en yakın kulu Sultan,
Melekler Sana hayran, Yâ Hazreti Muhammed.

Sana şâhid, sonsuzlar, ezelden beri her an,
Sana şâhid, âyetler, her zerre ve her mekân,
Senden uzak kalmaya, nasıl dayanır ki can?
Sen, her canda Cânânsın, Yâ Hazreti Muhammed

Mîraç gecesi, bir bir, açlıyorken gökler,
Seni selamlıyorken, her katta peygamberler,
Öyle bir an geldi ki; durdu bütün melekler,
Hâkk' a yalnız yürüdün, Yâ Hazreti Muhammed.

Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin,
Dünya'da dönmeyen dil, mahşerde ne söylesin,
Allah, bütün beşeri, ümmetinden eylesin,
Sancağının altında, Yâ Hazreti Muhammed.

Hâkk i'e, cui vuslatı, c ilahi düğünde,
Hiç kimse den kimse ve, fayda olmayan günde,
Hasatları, has tartan, o terazi önünde,
Noksanları bağışlat, Yâ Hazreti Muhammed.

Bu îman meş'alesi, hiç sönmeden yanacak,
Ümmetin, Seni her an, mahşere dek anacak,
Gönül tortularımız, nûr'unla paklanacak,
Andımızı şâhid ol, Yâ Hazreti Muhammed.

Biliriz ki; hükmü yok, bu dünya nîmetinin,
Gönüldür sermayesi, âhiret servetinin,
Sana, Salât ve Selâm, gönderen ümmetinin,
Cennetler şâhidi ol, Yâ Hazreti Muhammed

(SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM)

Cengiz NUMANOĞLU